



impressie 02

BLOEIGOED

Misschien houd ik nog wel meer
van de knoppen van de bloemen,
die me zeggen dat er straks
weer nieuw leven gaat komen.

En dan erna -

struinen door kleurrijke velden,
verzamel handenvol zaden,
handenvol verwachting,
handenvol toekomst.



Deze zomer haal ik vooral inspiratie uit onze tuin. Die ligt aan de overkant van de weg - de Gatherweg, daarom noemden we dit stukje grond de Gatherhof. Vanaf maart hebben we (vooral mijn vader) geplant, gepoot en gezaaid. Vandaag wordt er gefourageerd, bestoven, geleerd, genesteld, gegeten en genoten. Niet alleen door ons en onze bijen. Ook door talloze andere insecten, dieren en organismen. En door voorbijgangers in de auto en op de fiets. [Welkom in De Gatherhof!](https://www.dewerkbij.nl/de-gatherhof)



Verschijnt de volgende Impressie begin augustus? Dan verschijnt de volgende Impressie begin augustus. Ook al ben ik niet met een beeldend proces bezig geweest. Wel volop met creativiteit voor het bedrijf van mijn ouders - en dat was prettig. Mijn gaven in dienst kunnen stellen van iets anders dan een autonoom beeldend proces. Dat gaf in de eerste periode een enorme boost en focus. Het voelde als een nieuw inzicht, om te onthouden. Al gauw kwam ik erachter dat ik beide nodig heb: het wordt zoeken naar een balans.





Als ik 's ochtends vroeg wakker word, hoor ik dat malva geliefd is bij bijen.

VERWACHT

In 2013 hielp ik drie weken op een Deense boerencamping, gerund door Friezen die 20 jaar daarvoor besloten in Denemarken een ecologische boerderij te beginnen. Ter ontspanning ging de boerin lekker in de tuin bezig en ik werd gevraagd mee te helpen. Maar of dat voor mij ontspanning was? Integendeel. Als je me destijds gezegd dat dat ik nu enorm geniet én ontspan van al het werk 'aan de overkant' - dan had ik hoogstwaarschijnlijk smalend gelachen. Of deze *tuininspiratie* zich zal vertalen in beeldend werk - wellicht. Er zoemen wel ideeën door mijn hoofd, maar het is nu te pril om dat te delen. Eerst nog vakantie nemen, resetten, tot rust komen.



Half september verschijnt de volgende Impressie. Dan ben ik hopelijk gesetteld in Zwolle! Ja. Maandagochtend vanuit het groen naar de stad en iedere vrijdag weer terug naar het groen: voor het eerst op kamers in mijn laatste studiejaar. Een grote kamer vlakbij school, wat wil je nog meer? Ik hoop dat het gaat helpen op de studie te focussen. Tot over een paar weken!
Lieke