

*Psalm 42 (preekkrabbel)*

De wereld bloedt,  
Heer, de wereld bloedt

Ik schreeuw, in stilte  
klinkt mijn schreeuw  
Mijn ziel verlangt  
God, waar bent U?

De mensen op de aarde  
huilen, klagen, smalen,  
Ik roep, de afgrond roept  
tegen de afgrond

Mijn vertrouwen  
haast bezweken  
Maar de HEER  
zal uitkomst geven

Diepten van toorn en  
diepten van liefde



Ha <<Naam>>, welkom bij Impressie 07. Hij verschijnt eerder dan ik van plan was. Niet zonder reden. In deze bijzondere tijd merk ik dat we graag delen en ontvangen. Ik ben van plan om Impressie - voor onbepaalde tijd - vaker te mailen. Eens in de 3 à 4 weken, zolang de inspiratie strekt. Geniet ervan!

O, en - ik ben erg benieuwd wat jou in deze periode inspireert. Waar ben je mee bezig? Waar denk je aan? Waar luister je naar? Wat lees je? Wat geeft jou hoop?



*"Ik heb geen goedkope oplossing, maar hij is betaald."*

Het is weer lente. Lente - de dagen gaan lengen. Het is nog licht buiten.

In het Engels staat *lent* voor vastentijd. De veertig dagen voor het Paasfeest. De lijdenstijd.

Lente - genadetijd.



**#043 - God zorgt**



Voorjaar, het seizoen tussen de winter en de zomer. Het begint met de eerste bloeiers - sneeuwkllokjes, krokussen, narcissen. Volop rode dovenetel dit jaar. Wilg. Tulpen. Paardenbloemen. De eerste goudsbloemen. Blauwe druifjes. Sierkers. Herderstasje, madeliefjes, witte dovenetel, schijfkamille, klein kruiskruid.

Kijk eens om je heen! Als je niet kijkt, zal je nooit iets opvallen. Wanneer leer je dan kennen, wanneer zie je dan daadwerkelijk? Door kennis zie je méér.

Vorige week vrijdag zou er een congres over duurzaam ondernemen plaatsvinden. Vanwege het virus is het afgelast. Mijn ouders zouden ons bedrijf vertegenwoordigen op het ondernemersplein, ik ontwierp [twee banners](#) voor hun standje. "De schepping is als een prachtig boek waarin alle schepselen als letters zijn." Die gaan we vast nog wel ergens anders voor gebruiken.

Voor het eerst dit jaar pakte ik de [Nederlandse oecologische flora - wilde planten en hun relaties](#) weer uit de kast. Opvallend veel speenkruid langs de waterkant. leniemienie zandraketjes in het gras op het zandpad. En overal muur.

Kijk naar de bloemen in het veld en wees niet bezorgd! Heb je bovenstaande podcast al geluisterd?



### *Dagelijkse levenskunst*

Teunie: "De vogels die je nog steeds hoort fluiten, ook al zijn er zoveel dingen anders.  
En [hier luister ik naar](#). Blijft mooi. Ik dacht, misschien vind jij het wel net zo indrukwekkend."

Hester: "Inspiratie haal ik uit mooie teksten en boeken. Ik ben bezig met mijn studie, mijn [blog](#), mijn fotoproject uitdenken en rommelen in huis."

Nanda: "Als we denken alles in handen te hebben, laat God zien dat Hij regeert en dat niet wij, maar Hij alles in handen heeft."

Annabeth: "Wat ik doe? Thuis sporten, tussen het thuiswerken door."



*Zoeken naar verbinding*

Voor de wereld en de mensen  
voor de angst en voor de zorgen  
voor de ernst in alle ogen  
- versterk ons geloof

In de uitgestrekte handen  
in de creatieve kracht  
in de warme zonnestrallen  
schittert Uw genade

voor de harten en de levens  
voor de waarheid en de vrede -

want Uw liefde wordt vertreden.



Veel dank voor het openen en lezen van deze Impressie. Reageer gerust! Hopelijk tot snel,  
Lieke



[Klik hier om deze Impressie door te sturen](#)

Het delen van unieke inhoud is geen probleem, mits je de bron vermeldt.

Gebruik daarvoor op sociale media @natuurlijk

[Klik hier voor het archief van Impressie.](#)

*Copyright © 2020 Lieke Verrips, alle rechten voorbehouden.*

(zodat Impressie niet weer in je SPAM belandt)