

# impressie 09



Ha <<Naam>>, wat fijn dat je deze Impressie geopend hebt. Welkom!

Vorig jaar, 19 juni, stuurde ik de eerste Impressie. Mijn doel was om ongeveer eens in de anderhalve maand een mail te sturen. In een jaar zou ik dan acht Impressies versturen. En? Dat is gelukt! Nummer acht verstuurde ik op 29 april, ruim twee maanden geleden. Onderaan deze mail vind je een jaar lang Impressie.

Impressie. Deze naam leek me perfect voor een mail die een verzameling zou zijn van inspiratie. Een verzameling van steeds ongeveer anderhalve maand aan creativiteit. Een inkijkje in een creatief proces. Hoe kijk ik terug op het afgelopen jaar? Misschien draaide niet iedere mail om mijn persoonlijke creatieve proces, het bevatte wél steeds een verzameling inspiratie. Het is niet zo dat zo'n mail door de weken heen wordt opgebouwd, dat ik zorgvuldig noteer wat ik wil onthouden. Meestal ontstaat een nieuwe Impressie namelijk in een paar uur. Wat je leest of luistert is de afgelopen weken gewoon blijven hangen en daarom wil ik het graag delen.



## *Playlist*

Om met je ogen dicht te luisteren. [Wat hoor je?](#) Wauw.

Een haast existentieel liefdesliedje [gezongen door de King's Singers](#).

Zo'n stuk dat ik op Radio 4 hoor en daarna opzoek. Het is een liedje dat vertolkt wordt op de harmonica. Maar ik ben niet benieuwd naar de tekst. [Dit raakte](#).

Tenslotte. Deze dagen zingt héél vaak [deze Engelse hymne](#) in mijn gedachten. Dankzij Lindsay en Brackin van Sounds like Reign roep ik mezelf steeds op, door alles heen: turn your eyes upon Jesus! Iedere dag lijkt er méér bij te komen. Meer onrust op aarde, meer dat mijn ogen doet neerslaan.

"... and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace."



## *Gedaan*

In de tussentijd...

... zorgde ik voor een heleboel kittens. We kregen twee nestjes met in totaal tien van die mormels. De eerste zes zijn inmiddels verhuisd, de laatste vier gaan over twee weken naar hun nieuwe baasjes.

... kreeg ik een nieuwe telefoon. Met name bedoeld als werktelefoon, om nieuw leven in de sociale media van ons bedrijf te blazen. Dat lukt ruimschoots. En ja. Dat maakt dat ik weer in die spagaat zit van wel of geen sociale media gebruiken. Omdat ik negatieve gevolgen aan den lijve ondervind. Een middenweg - bijvoorbeeld alleen op een vast moment op mijn telefoon - vind ik gewoon lastig. Maar we werken er aan!

... maakten we (afgelopen zondag) voor het eerst sinds 15 maart weer een dienst mee in de kerk in plaats van op de bank. Nu weet ik wat ik gemist heb. Nu is het afwachten tot we weer aan de beurt zijn.

... werd ik lid van een nieuwe online community. Een forum voor jonge, moderne natuurliefhebbers: [Natuurdromers](#). Ook dat slokte in de eerste dagen behoorlijk wat tijd op, want het is echt héerlijk om kennis te delen en te ontvangen. Inmiddels is mijn forumbezoek gestabiliseerd op een gezond niveau.

... heb ik een leeslijstje gemaakt voor de komende zomer. Slechts drie boeken staan er op, maar er staan ook nog ongelezen exemplaren in de kast. Op nummer 1 staat [Het laatste kind in het bos](#), een boek dat ik wil gaan lezen om mijn visie op (natuur)educatie verder te vormen. Verder ga ik [Verborgene omgang](#) van Dietrich Bonhoeffer lezen, omdat we die in september hopen te bespreken met de leeskring. Tenslotte heb ik vanmorgen [Je bent wat je lief is - over de spirituele kracht van gewoontes](#) besteld, een boek dat de leeskring een tijd geleden heeft gelezen. Ik niet. Nu wel. Niet erg.

---

## *Een jaar lang Impressie*

19 juni 2019: ['Introductie van Impressie' - over vinden, beginnen en begrijpen](#)

De eerste Impressie, waarin ik mijn bedoeling uiteenzet. Hé, er is nooit een reactie gekomen voor het Gastenboek (zie link hierboven of klik op de afbeelding). Wie trapt 'm af?



5 augustus 2019: ['Geuren en kleuren' - Als je me dit 6 jaar geleden had verteld, had ik je niet geloofd](#)

De knoppen van de bloemen en, na de bloei, zaden verzamelen. We mogen weer!

---

24 september 2019: ['Alles heeft een bestemde tijd' - en alle](#)



voornemen onder de hemel  
heeft zijn tijd

Dit vond ik nu echt een lekkere Impresie. Zo eentje om uit te printen en op te hangen. Als reminder voor mezelf op mindere dagen.



23 november 2019: Waar mijn  
gedachten zweven

Hoort er óók bij. Ik worstelde. Mooi dat er juist op deze Impresie zulke lieve reacties kwamen, waarvoor dank.



16 januari 2020: '4 startknoppen  
en 5 flowprikkel's' - De  
weerstand is creatiever dan je  
denkt

Wel ja, typisch een Impresie die ik zelf ter harte zou moeten nemen. Maar ik zat weer lekker in de flow. Inclusief inkijkje in het schilderproces.



26 februari 2020: 'Niet elke  
gedachte is poëzie...' - maar wel  
bijna

Weer een mail waar ik jou blij mee kon maken. Boordevol linkjes naar mooie dingen. Het prachtige Duitse gedicht-gebed dat sindsdien steeds vaker boven komt drijven. Het coachtraject waarover ik schrijf is inmiddels afgesloten en ik gaf Marian het laatste couplet in een lijstje.

20 maart 2020: 'Er kan een hoop



gebeuren' - Het is weer lente.  
Lente - de dagen gaan lengen.  
Het is nog licht buiten.

Hoopvolle dingen in een verwarrende tijd. Dagelijkse levenskunst van anderen. De eerste bloemen in de tuin en in de berm. Heb jij sinds deze Impressie meer om je heen gekeken?



29 april 2020: 'Overvloed'

Ik schreef over een stortvloed aan informatie. Waar ik nu voor mijn gevoel pas een beetje van bij kan komen. Ik schreef gedichten. En je leest nog meer dagelijkse levenskunst.



Na een jaar - extra veel dank aan jou als lezer. De eerste Impressie werd verstuurd naar 28 mailadressen, inmiddels zitten we op 46. Naast dat ik het ontzettend leuk vind om Impressie steeds samen te stellen, word ik erg blij van reacties :) Heb je suggesties voor de inhoud van Impressie? Feedback is altijd van harte welkom. Mijn hart maakt een sprongetje als ik zomaar een mailtje krijg, bijvoorbeeld als er een nieuwe abonnee bij is gekomen. Ken jij iemand die het misschien ook leuk vindt om deze mails te ontvangen? Klik dan op de link hieronder.

De volgende Impressie verschijnt naar verwachting eind augustus of begin september. Ik wens je het allerbeste voor de komende periode. Graag tot dan! Lieke

 [Klik hier om deze Impressie door te sturen](#)

*Copyright © 2020 Lieke Verrips, alle rechten voorbehouden.*

(zodat Impressie niet weer in je SPAM belandt)

